

Sprokkelen in sneeuw, Gerard Cox, de oudere



De sneeuwlast brak de takken af
zijn her en der verspreid
Een sprokkelvrouw met moeite zoekt
haar vracht groeit mettertijd
Nog ver te gaan, 't al donker wordt
de sporen lijken vreemd
Een wind komt, blaast de wolken weg
de maan naar huis geleidt

Schilderij: Gerard Cox, de oudere. Stichting Jacques van Mourik
Gedicht: Jan Kellendonk

**De opgebaarde schilder Peter Job
Schets van Jacques van Mourik
Plasmolen, 27 november 1957**



't Was bijna klaar uw laatste werk,
het staat tegen de muur
Een venster op een wereld waar
het licht schijnt zonder duur
Uw schildervriend vol eerbied schetst
hoe u bent opgebaard
Uw hoofd, uw hand die tekende
nog in het laatste uur

Schets: Jacques van Mourik, kasteel te Arcen, Limburg
Gedicht: Jan Kellendonk

Het beekje van Plasmolen, Peter Job



De westenwind strijkt door het bos,
het voorjaar meldt zich aan
Het druppelt al en 't beekje stroomt,
de winter gaat stilaan
Maar middernacht, de sneeuw bevriest,
kraakt door een vos die sluipt
De tijd staat stil in't kille licht
der onbewolkte maan

„Hoeve“ van Leo Niehorster



De rijksweg ligt aan 't einde van
een kronkelpad door zand
Het straatlawaaï verliest zich snel
in het beboste land
Een duif die koert in 't ochtendlicht
en merels 's avonds laat
Een kruik met water uit de beek
gevuld tot aan de rand

Schilderij: Leo Niehorster, privé-bezit
Gedicht: Jan Kellendonk

Maaslandschap, Leo Niehorster



Een visser stuurt zijn boot aan wal
en trekt hem op de kant
Een reigerpaar, eerst opgeschrikt,
strijkt neer weer op het strand
De volle maan in deze nacht
zich onversluisd toont
En in de wind het klokgelui
verwaait over het land

Pastel: Leo Niehorster, privé-bezit
Gedicht: Jan Kellendonk

Magnolia, Jopie van Kampen



De hemel zwart, de donder gromt
een buitje komt daar niet
Er dient zich aan een hagelbui
het plenst al in't verschiet
Magnolia. een enk'le twijg.
gered door vrouwenhand
Terwijl de storm in tuin en hof
geen enk'le bloem ontziet

Schilderij: Jopie van Kampen, Kasteel te Arcen
Gedicht: Jan Kellendonk